



Godt begyndt

Bibel

³Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, ⁴og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, ⁵at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, ⁶og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. ⁷Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. ⁸Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. ⁹Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, ¹⁰så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, ¹¹fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære.

Filipperbrevet kap. 1, v. 3-11

Baggrund

Når man blev sat i fængsel på Paulus' tid, fik man som regel ikke serveret mad af fængselsmyndighederne, men måtte leve af, hvad man fik bragt af sine venner. De kristne i Filippi havde givet Paulus en pengegave, sandsynligvis et betydeligt beløb, eftersom det ikke ville være umagen værd at sende en mand med et mindre beløb. Paulus skriver blandt andet for at sige hjertelig tak. (N. T. Wright)

V. 3-5 Paulus glæder sig over det "fælles arbejde", og man fornemmer en stor taknemlighed for fællesskabet med de kristne i arbejdet for evangeliet. For det er aldrig et soloprojekt, men altid noget der leves og udbredes i fællesskab.

V. 6 Paulus udtrykker også tillid til, at Gud, som har begyndt sin gode gerning i dem, vil fuldføre det. Gud nøjes ikke med at begynde sit gode arbejde i os, han giver ikke op, når vejen er lang og besværlig og vi kommer på afveje, men han fuldfører det gode arbejde, han har begyndt i dig og andre.

V. 9-11 Her beder Paulus en bøn for menigheden, som hver enkelt kristen kan bede for sig selv og for andre! At vi må blive rige på indsigt og dømmekraft og fyldt af retfærdighedens frugt. Alt dette skyldes Jesus Kristus - og det er ikke menneskers egen herlighed, der kan fremmes, som om de kunne arbejde sig op på et højere stadie, men det sker ved Jesus Kristus.

Samtalepunkter

1. Er der nogle, om hvem vil du selv kunne sige: "Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer" (v. 3) og hvorfor?
2. Når du tænker på det kristne fællesskab, som du selv er en del af, tænker du så, at I arbejder sammen for evangeliet eller er arbejdsfællesskabet mere om det sociale?
3. Hvori tror du, det "gode arbejde", Gud vil gøre i dig, består?
4. Overvej og mærk efter om det er svært eller let for dig at stole på, at Gud vil "fuldføre den gerning, han har begyndt" i dig og i andre? Hvad får dig til at svare som du gør?