



Nu med støttehjul

Bibel

"Lad ingen ondskabsfulde ord komme ud af munden på jer. I skal kun sige det, der er godt og brugbart, så jeres ord gør dem, der lytter glade." Efeserbrevet kap. 4,29 (Bibelen 2020)

"Derfor skal I hver især støtte og hjælpe hinanden, ligesom I allerede gør." 1. Thessalonikerbrev kap. 5 vers 11 (Bibelen 2020)

"Lad os finde ud af, hvordan vi kan inspirere hinanden til at vise kærlighed og gøre det, der er godt. Lad os ikke svigte fællesskabet i menigheden, som nogle gør, men i stedet opmuntre hinanden." Hebræerbrevet kap. 10 vers 24-25a (Bibelen 2020)

Tanke

Det Nye Testamente er fuld af eksempler på, at Jesus taler mennesker op. Børnene blev ikke regnet for meget i Jesus' samtid, men Jesus siger, at Gud rige tilhører dem! Derfor må ingen hindre dem i at komme til ham. Om den udkældte og foragtede Zakæus siger Jesus: *"I dag er Zakæus og hans familie blevet frelst."* *"Husk, at han også stammer fra Abraham."* Jesus inkluderer dermed den udstødte i fællesskabet og i Guds familie. Jesus trodser alle kulturelle normer og begrænsninger, da han henvender sig til en samaritanske kvinde. Fordi han ville hende det bedste. Han ville give hende livets vand, og hun ser det. Hun mærker, at han vil hende det godt og løber tilbage til landsbyen for at hente sine venner, så de også kunne møde ham.

Som efterfølgere af Jesus, kaldes vi også til at tjene andre og bringe Guds lys til dem. Men det er langt fra nemt. Vores kultur er præget af, at vi lynhurtigt vælger mennesker til eller fra. "Vis mig, hvem dine venner er, så skal jeg fortælle dig, hvem du er." Sådan lyser et gammelt græsk udtryk, og desværre lader nogle af os styre af det og lignende udtryk. Vi udvælger, hvem vi vil være sammen med i vores hjem, på arbejdet og endda i kirken. Vi vil helst være sammen med nogen, det giver os noget at være sammen med, eller i det mindste ikke udfordrer os for meget at være sammen med! Eller gælder det kun for de andre?

Samtale

1. Hvordan har du det med at være sammen med nogen, som er helt forskellig fra dig?
2. Mener du, at det er en central del af kristenlivet at række ud til andre?
3. Har I forslag til, hvordan vi, som enkeltpersoner og netværksgruppe, "kan inspirere hinanden til at vise kærlighed og gøre det, der er godt"?